

Konferensmöte på Åland med Styrelsen.

Vi i styrelsen har varit på Åland och försökt få fram förslag på resor och utflykter för nästa år, 2011. För att börja från början så åkte vi med egna bilar till Grisslehamn, där åkte vi ombord på M/S Eckerö. Havet låg i det närmaste spegelblankt. Det blåste inte just mer än det gör i en grötho, som Albert Engström brukade säga.

För att börja från början så åkte vi med egna bilar till Grisslehamn, körde på färjan i god tid. Resan tar ca: 2 timmar så vi fick tid att samspråka över en räkmacka och en kopp kaffe. Väl framme på Åland så började diskussionen om svensk tid kontra finsk tid, den fortgick nästan hela tiden.

När vi kom fram till Hotellet så fick vi våra rum och konferensrummet, där vi höll till den mesta tiden. Jörgen sa att vi skulle träffas i Konferensrummet om 20 minuter. Där började vi dagen med ett styrelsemöte. Mötet gick igenom föregående protokoll och detta las till handlingarna vi diskuterade ekonomi, kassören meddelade dagsläget. Efter ett par timmar så var vi klara. Jörgen tyckte att vi skulle ta en bensträckare så det gjorde vi.



Resan består av 2 möten ett styrelsemöte och ett planeringsmöte. Så nu var det dags för planering, vi diskuterade resmål, teater, och andra utflykter. Vi enades om ett förslag som vi tänker presentera på årsmötet. Klockan började bli mycket så undertecknad föreslog att vi actionerar mötet till i morgon, det tyckte alla, ett enhälligt beslut.

På kvällen åt vi en god middag i restaurangen. Vi blev inbjudna på Ingvars rum för nattplenium. Alla verkade nöjda och vi gick och la oss i god ordning.



Morgonen började med en frukost med många farliga rätter, men goda. Vi började det actionerade mötet från igår klockan 08,00 det var några punkter kvar som vi klarade av på någon timme.

Vi lämnade in nycklarna i receptionen, plockade in väskorna i bilarna, därefter så gick vi för att titta på Mariehamn. Någon gick för att köpa svartbröd och några gick runt på måfå. Till gruppen "Måfå" hörde Jörgen och undertecknad, vi gick ner till hamnen för att titta på båtar. De flesta låg på land så vi kom mycket nära dem. Vi hittade ett gäng Påfåglar som höll till på en udde i närheten av hamnen, där fanns även kaniner och höns. Ett litet skansen för barn. Efter denna utflykt satte vi oss i bilarna och via Eckerö och Grisslehamn åkte vi hem.



Vi var hemma i Märsta vid 16,30 tiden. Två jobbiga dagar i glada vänners lag. (2ledamöter måste stanna hemma på grund av ohälsa, ett dilemma i vår ålder.)

Vid pennan Thorbjörn