

Vallnäset den i juni 2019

Till medlemmar i Flygplatsseniorerna/Stockholm

Nu är det drygt 3 månader sedan ni valde in mig som ordförande i föreningen. Det kändes bra att få det stöd jag kände på årsmötet. Många kom efteråt och tackade att jag ställde upp. Som jag sa på mötet tar jag ett år i taget. Vi var lite över trettio deltagare på årsmötet och tar alla ett år som ordförande kan vi driva föreningen i trettio år till(!). I våras när Jörgen sagt att han avgår så var det många som sa att det nu är slut med föreningen. Om man diskuterar så verkar det som att föreningen är en person. Så kan det inte vara, det visar på att något inte är som det ska. En förening är alla medlemmar vill jag hävda. Jag är övertygad om att förre ordföranden med styrelse jobbat hårt och på ett bra sätt för att föreningen ska överleva och vara värdefull för medlemmarna. Jag vill också passa på att tacka Jörgen för de år han har ställt upp för föreningen och att det var en bra ordning i administrationen.

Det är inte lätt att ta över en sådan förening. Men med den styrelse jag kom in i är jag övertygad att det kommer att underlättas. Jag sitter i tre andra olika styrelser både som ordförande, sekreterare och kassör dessutom är jag webbmaster i ytterligare två föreningar. Men jag har aldrig haft uppdrag i någon förening tidigare där styrelsen är så allvarligt engagerad som i denna. Dessutom är det både roligt och trivsamt när vi träffas. Min ambition är att jag ska göra mitt bästa i föreningen för att den ska leva vidare. Och, man behöver inte sitta i styrelsen för att hjälpa till. Det finns säkert något som någon kan hjälpa oss med.

Nu har det nyss varit midsommar med allt vad det förde med sig. För vår del firade vi i en liten by en bit härifrån. I byn bor det kanske 60 personer. I blandade åldrar konstigt nog. Det här är ju avfolkningsbygder och man förväntar sig att medelåldern är hög. Men det finns flera barnfamiljer och även medleålders. Firandet började med stångklädning sedan blev det ringdanser till toner av byns musiker. Lottförsäljning, tipspromenad, högtidstal och vildmarkskaffe och hembakt bröd. Man betalade det man tyckte

det var värt. Det visar sig, enligt byalagets ordförande, att metoden resulterar i mer klirr i kassan än att ha fasta priser.

Annars har vi det lugnt och behagligt här i skogsglántan i (vilda) västra Ångermanland. Gräsklippning, trädgårdsarbete, skogsarbete och lite underhåll på den över hundra år gamla torpstugan. Naturligtvis medverkar vi de arrangemang som bygden bjuder på. Gäster kommer naturligtvis. Både tvåbenta och fyrbenta. Ja förresten, det kanske är vi som är gäster hos de fyrbenta.



Del av skogsglántan i vilda västra Ångermanland

Jag har för avsikt att skriva ett enkelt ordförandebrev ett par gånger om året. Vi får se, men tills vi syns och hörs igen önskar jag er en bra sommar.

Lars Holmqvist