

Gamleby 010-05-29

Till Bromma flygplats en skara på sex glada lfv pensionärer syntes komma.

Vi blev ju inte så många, men i bussen blev det god plats för benen de långa.

Men till nästa resa hoppas vi att det kommer många.

Till Roslagens blommande ö ja till Väddö.

Där på en gård familjen Edlund bor med sina många kor,

och där må ni tro, att på Farmor Mary ´s café de dukade borden stod, med en smörgås med ost så stor och god, naturligtvis det även kaffe eller the fanns, och in i Väddö Gårdsmejeri efter förplägnaden vi också fick oss bege.

Med blåa plast "tosser" på skorna vi av Matilda bland ostarna blev guidade,

och jag tror att alla något med oss hem handlade.

I bilar och liten buss vi sedan från Gårdsmejeriet for, bort till Grisslehamn och Augustenberg

dit där Albert Engström under sin levnad med sin familj och många vänner bott.

Där oss väntade Guiden Charlotte med sin hund Max nej han var ingen tax.

Över stock och sten vi sedan gick och lite motion vi fick.

Guiden berättade om gölen den lilla pölen som sjökaptenen August byggt,

när han av törsten blivit stängin, han la över spången och i lugn och ro fick han sitta, och "kärringen" på andra sidan gölen fick stå och titta.

Till Alberts atelje vi sedan kom fram, en liten röd stuga med mycket charm.

Inne i stugan på dyn klädda bänkar vi satte oss ner och Charlotte guiden så levande för oss berättade, om Änglamakerskan i Norrköping hans hos bott, om Kolingen denna fantastiska slashas som i Norrköping bodde, om Albert ´s tid som redaktör för veckotidningen STRIX, om tidningskompisen Xylografen och hans konstnärskap, ja hela Alberts liv ja så mycket att vi inte till allt som var tänkt hade tid.

Vi igen oss i bilarna och bussen satte och till Bergby Gård vi hastade .

Där i den vackert dukade salongen ägaren med sin personal oss väntade, och vi oss alla bänkade.

Till lunch vi fick sallad med bröd, potatis och en plommonspäckad fläskkarré så god, till kaffet ägarinnan hälsade oss med ett extra välkomnande och berättade herrgårdens historia.

Så mätta i magen och allmänt belåtna, nu vi hejdå till våra Arlanda kamrater sa, och så började hemfärden i vår lilla buss, med de säkra chaufförerna Kjell och Janne, och tänk att ha förmånen kunna vara med på ännu en fantastiskt trevlig och intressant resa tack vare vår förenings styrelse.

Och allt detta för en så liten peng.

När vi till Åland på Årsmöte bruka fara det alltid är en skara, som brukar svara, att de på föreningens andra resor också vill fara men det verkar bara snack vara.

Nerskrivet av:

Siv Svensson

med på resan från Bromma var också:

Ann-Marie Weinberg, Rune Schelander,

Stig Svensson, Jan Almgren, Kjell Jakobsson.