

Årsmötesresan till Åland 2010

I fint väder och med glatt humör antrade vi Märstabor bussen vid stationen. Där satt redan några Uppsalabor och Knivstabor. Men vi lyckades sluta fred med dessa innan handgemäng uppstod. Vi diskuterade naturligtvis isläget i skärgården och kom fram till att det finns väl någon ansvarig på båten som tar hand om detta problem. Våra problem var ju att bli först till middagsbordet till exempel? Eller om vi skulle hinna in i butiken innan favoritsorten var slut? Nåja, det ordnar sig nog.

Vid terminalen fick vi våra biljetter av vår sekreterare Barbro. Det är bra att Barbro är med på dessa resor. Då känns det tryggt.

Samling till middagen var samtidig med avgången från stadsgården. Tre rätters med vin är inte fy skam. De flesta uppförde sig ganska hyggligt så det blev en lyckad middag.

Efter middagen var vi kommenderade att lyssna på ett föredrag i konferensdelen. Lyssna av ett föredrag efter en trivsamt middags är en utmaning. Och mycket riktigt blev det en utmaning. Svårt att hålla sig för skratt var det. Och somnade gjorde man inte. Han, Ivarsson kunde konsten att hålla oss alert lyssnande. Som han så kunde det mesta han berättade vara sant även om man tvivlade ibland.

Senare på kvällen skulle man "mingla" både verbalt och fysiskt. Men ölen var god. Isläget hade vi inte behövt bekymra oss över. Is fanns det gott om i baren.

Hur det än var så somnade vi i våra tilldelade bås. Och vaknade gjorde vi också för det var flera jag kände igen vid frukosten.

I en lång paus i årsmötet fick vi kaffe och wienerbröd, lotter såldes och vinster delades ut, dock inte till mig. Vad årsmötet resulterade i? Ja, vi får stå ut med styrelsen ett år till.

Sen blev det lunch och efter det njöt vi av färden genom skärgården. Isen låg i alla vikar. Holmar och skär var snötäckta. Nu var det dags för avstigning och det pirriga smygandet genom tullen. Bussresan hem genom eftermiddagstrafiken gick bra och vi på bussen höll sams hela vägen. Så vi enades om att årets årsmötesresa var lika trevlig som förra årets.

LasseH

Nedan ett bidrag från Tommy Westerblom och ett från Åke Rask.

Först och främst vill jag tacka för sällskapet på en trevlig resa, så pass trevlig att en del bilder blev oskarpa. Några stycken tycker jag mig ändå kunna sända över utan att det skall framträda några rodnadens rosor på kinderna. Så här kommer de.

Had'e Tommy Westerblom.





Text & foto Tommy Westerblom

Hej. Översänder några foton från årsmötesresan.
Åke Rask.

