

## EN VÅRRESA I ALBERT ENGSTRÖMS SPÅR.

27/5 på morgonen infann jag mig i god tid hos Hasse Eklund och hans hustru i akt och mening att beskåda Albert Engströms ateljé. Eftersom ateljén inte finns hos Hasse, åkte vi i stället till Grisslehamn. Vädret kunde ha varit varmare, men kallare var ju också en möjlighet. Det fick duga som det var. Hasse är ju som bekant en tystlåten person, så jag hade fullt sjå att hålla konversationen igång under resan.

Dagen inleddes genom att sällskapet, bestående av 21 personer i sex bilar, sammanstrålade vid Väddö gårdsmejeri för kaffe och ostsmörgås. Och det får man säga; det var en av de godare mackor jag har ätit. Ägarinnan höll därefter en information om konsten att få kossor lönsamma via kosafari och osttillverkning. Man kunde köpa på stället tillverkad ost också.

När kaffet var urdruckat samlades vi i lokalen där osttillverkningen sker. Egentligen verkar det ganska enkelt! Ta en massa mjölk, mögla ner den och rör om. På min direkta fråga hur möjlig och illaluktande en ost egentligen kan vara men ändå vara ätbar, fick vi veta att den i regel är som bäst ju värre den ser ut och luktar. Ungefär som vi män alltså. Allvarligt talat var det ett trevligt besök.

Resan fortsatte mot Grisslehamn. Vid Albert Engströms gård möttes vi av vår guide som tog oss med på promenad mot havet och ateljén. Densamma är nuförtiden sjömärke och därför målade i två vita sidor och två röda. Min far hade ett 25-tal böcker av AE som jag började läsa i tidig ålder. Han är alltså ingen ny bekant för mig.

Tio av böckerna var hans kända teckningar till enkla vitsar. (Jag kan ganska många.) Men i övrigt skrev han åtskilliga berättelser om den byggd han bodde i. Det påstås att vissa historier till och med är sanna. Han skrev också några rent dokumentära böcker. I övrigt var han en suverän tecknare och professor inom denna specialitet.

Det var en märklig känsla att efter så många år med AE:s böcker slutligen sitta i hans ateljé och kunna titta ut på samma havshorizont. Kanske man ska ha läst så mycket av hans produktion för att riktigt uppskatta besöket, men det var en duktig guide som tog oss mentalt tillbaka till den tid som professorn verkade i. Han var en mycket flitig man och en känd kulturpersonlighet.

Aningen försenade gav vi oss slutligen iväg till Bergby Gård för lunch. Då hade solen tittat fram och resan kunde avslutas i en riktig sommarmiljö. Bergby Gård drivs numer som en konferensanläggning och har haft turen att bli kommunalt upprustad. För att därefter bli försåld till ett uppenbarligen attraktivt pris. Maten var utmärkt och stämningen god. Och därmed får vi anse att vårens verksamhet är avslutad. Nästa träff för medlemmarna blir 19/8 vid Halmsjön, såvitt vädret tillåter.

Och nog fasen fick jag snacka på hemresan också.

Jörgen