

## Konferensresa till Åland 9-10 oktober.

Det var ett yrvaket gäng som samlades på lite olika platser i Uppland för att bil och bussledes ta oss till Grisslehamn. Alla kom helskinnade till färjeläget. Vi fortsatte sedan i 2 bilar för att embarkera färjan och anträda båtfärden till Ekerö. Därefter en resa i bil på Åland till Mariehamn.

Vi började med ett styrelsemöte som behandlade de löpande frågorna som gäller LfV pensionärer.



Vi fortsatte sedan med själva huvudsaken med vår resa, diskussioner om vad vi hittar på till nästa år. Det är inte lätt att komma på något som passar alla. Är det en 2-dagarsresa eller är det 1-dagars. Ja frågorna är många och tyckandet är vitt och brett. Jörgen tyckte nog att vi var ute och seglade ett tag så han tog tag i frågan och styrde upp det hela. Vi enades om ett program som borde passa alla inblandade.

Dagen avslutades med en middag på hotellet som alla tyckte smakade gott.

Tidig morgon samlades vi för att äta frukost. Därefter gick vi för att avsluta gårdagens möte om vad vi skall göra 2013. Ingen hade kommit fram med några nya åsikter så vi spikade programmet så när som på en punkt och det gäller 1-dagsresa eller 2-dagars. Vi kunde inte bestämma den för vi hade inget underlag i form av priser och förutsättningar. Vår festkommitté skall undersöka detta.



Hemresan gick bra via lunch på båten och resa tillbaka till våra hemorter.

Detta skriver jag för att visa hur trevligt det är att medverka i Styrelsen och hoppas på några nya villiga som vill byta av oss som suttit länge i Styrelsen.

Vid tangenterna och foto  
Thorbjörn

