

## Kryssning till Visby 3 – 4 juni 2009

*Bussen startade kl 07.45 från Uppsala och hämtade upp deltagare i Märsta och Bromma. Det var ett glatt förväntansfullt gäng – 30 personer sammanlagt – som gick på bussen. Det var medlemmar från vår förening och Senior Net.*

*I hållande regn åkte vi till Nynäshamn. Väderleksrapporten hade inte lovat något bra väder, inte ens Gotland, som annars är solsäkert, skulle få annat än regn.*

*Vi fick våra färd- och lunchbiljetter och gick ombord. Resan till Visby skulle ta 3 tim och 20 min. Trots allt regnande var det en skön resa.*



Vy från Mariakyrkan i Visby

*Väl framme i Visby sken SOLEN men det blåste kraftigt. Vad gjorde det – det var ju uppehåll. Vi tog en promenad till hotell Hamnhotellet, checkade in och gick till våra rum. Fria aktiviteter var utlovat så vi begav oss in till Visby. Att Visby var så kuperat hade jag hört men inte upplevt. Många små mysiga affärer så det fanns alla möjligheter att göra av med en hel del pengar.*

*Vi samlades kl 19.00 för en gemensam middag på hotellets restaurang Koggen. En trevlig restaurang med mysig atmosfär. Efter några timmar var det dags att säga god natt och vi återvände till våra rum i REGN.*

*Dag 2 blev vi efter frukost hämtade med buss vid hotellet. Vi skulle åka till Visby flygplats där vi skulle göra ett studiebesök och få information om flygplatsen. Vi blev guidade av flygplatschefens sekreterare. Ett jättetrevligt besök där vi fick besöka räddningstjänsten, se deras maskinpark och mycket mycket mer.*



Stationsbyggnaden Visby flygplats



Uppställning på plattan Visby flygplats



Guidning på Visby flygplats



Utanför Visby flygplats

*Från flygplatsen åkte vi till Wisby hotell där vi åt lunch. Också mycket trivsamt och god mat. När vi mätta och belåtna lämnade hotellet gick vi mot Donners plats för att mötas upp av en guide för en stadsvandring. Efter gårdagens strapatsar med bara uppførsbackar i Visby var jag lite skeptisk, skulle jag och många med mig orka. Guidningen var mycket trevlig och guiden lyckades ta oss in i Visby på inte alltför backiga gator. En intressant stadsvandring. Det finns ju så mycket historia bakom det mesta i Visby.*



Vanja & Thorbjörn Andersson m.fl.



Jörgen Berlin & Bengt Ljungberg m.fl.

*Efter vandringen gick vi tillbaka till hotellet där det serverades kaffe och saffranspannkaka. Sedan var det dags att återigen bege sig till färjan som skulle ta oss till Nynäshamn och sedan buss hem.*



Samling för rundvandring i Visby

*I hållande regn tog bussen oss till Bromma, Märsta och Uppsala. Jag tror – och vet – att alla var nöjda med resan och allt runt omkring och vi får väl säga som titeln är på den berömda husvagnsfilmerna **VI HADE I ALLA FALL TUR MED VÄDRET!***

*Barbro Gerdin  
(text & foto)*