

## Planering för 2010

I oktober varje år brukar styrelsen dra till Mariehamn för planering av kommande års aktiviteter. Så skedde också i år 20-21/10 med sju deltagare.

Resan körs Grisslehamn-Eckerö med avgång 10.00 och lite drygt två timmars sjötur. En rätt stor del av tiden upptas av kö till kaffe och räkmacka. Därefter tax-free så klart varvid Ingvar brukar inköpa ett par vinflaskor att bjuda på under kvällen. Själv dricker jag ju inte vin, så jag får för det mesta ingenting. Det är också lättare att leda möten utan alkohol.

Vi brukar hålla till på hotell Park Alandia. Och det kan jag säga-vill Ni ha en lugn kväll, så åk dit en tisdag i oktober. Mest fart var det faktiskt på Ingvars rum vid vinutskänknigen efter middagen. Vi blev till och med våldgästade av en något välförsedd ålänning som tyckte att det lät kul. Men ni ska veta att Ulla kan vara rolig när hon kommer i berättartagen!

Själva planeringen gick lugnt till. Vi hade faktiskt lite för många idéer för att få året att räcka till. Vi avser inte att sänka ambitionsnivån för det kommande verksamhetsåret och ska också försöka att jobba mer med rekrytering av nya medlemmar och de gamlas aktivering. Om vi klarar av det, ska vi nog försöka genomföra den stora resan till Dalhalla för deras avslutning med konsert och fyrverkeri. Det blir rätt dyrt, men det blir ju alla aktiviteter som innefattar hotellnätter. Vi får se hur det blir.

Dagen efter gick jag och Thorbjörn på promenad i småbåtshamnen och gjorde en rejäl shoppingtur inne i stan. Jag slog till rejält med två åländska svartbröd, ett batteri och en stegräknare till hustrun. Det är viktigt att göra sin kvinna lycklig! Nästa år ska jag köpa en ny äggklocka till henne.

Jörgen